

# Boeken

## Kermit Lynch

eindelijk na 17 jaar in het Nederlands vertaald



Amerikanen als Robert Parker en Robert Mondavi hebben het Légion d'Honneur mogen ontvangen voor hun verdiensten voor de Franse wijn. Hopelijk valt Kermit Lynch deze eer ook ooit nog eens ten deel. Voor zo ver dat tenminste nog niet gebeurd is. Want als er één Amerikaan is die die onderscheiding verdient, dan is deze wijnhandelaar uit Berkeley het wel. Weinigen hebben zo'n overtuigend pleidooi gehouden voor authentieke Franse wijnen als hij. In woorden en daden. Lynch

bereisde in de jaren '80 alle uithoeken van Frankrijk op zoek naar dat soort 'puur natuur' wijnen voor zijn eigen bedrijf, ook nu nog met afstand de bekendste wijnhandel in de wijngedee San Francisco Bay Area. Een begrip bij wijnaficionado's en restaurateurs.

### Beter laat dan nooit

In 1988 publiceerde Kermit Lynch een boek dat eigenlijk van begin af aan een internationale cultstatus heeft genoten: *Adventures on the Wine Route*. Behalve dan in Nederland. Terwijl iedere Engelstalige lichtgewicht tegenwoordig in no time op een Nederlandse editie kan rekenen, is er pas na 17 (!) jaar eindelijk een Nederlandse vertaling van Lynch's meesterwerk verschenen. Maar beter laat dan nooit. Dit is een van die boeken die je als wijnliefhebber echt gelezen moet hebben. Anders dan alle andere wijnboeken, echt uniek. Persoonlijk, geschreven met veel gevoel voor humor, kennis en passie. Lynch had (en heeft nog steeds) totaal geen boodschap aan heftigheid, overconcentratie en 100 punten, maar aan subtiliteit en een beleving die veel verder gaat dan zogenaamd exacte scores. Niettemin (?) mag hij uitgerekend Robert Parker tot zijn gootste bewonderaars rekenen. Wellicht heeft dat iets te maken met zijn pleidooi voor ongefilterde wijnen.

### Francofiel in hart en nieren

Lynch is een francofiel in hart en nieren. In Frankrijk zelf is dat niet onopgemerkt gebleven. Zelf kreeg ik zijn bijzondere boek begin jaren '90 in Franse vertaling cadeau van Philippe Courrian, eigenaar van Château Tour Haut-Caussan in de Médoc. 'Lecture incontournable', aldus Courrian. Zelden had hij zo'n fascinerend boek over Franse wijn en wijnproducenten gelezen. En gelijk had hij, want in essentie is dit boek één grote liefdesverklaring aan Franse wijnen zoals Franse wijnen bedoeld zijn, ondanks alle mitsen en maren. En bovenal: onwaarschijnlijk meeslepend geschreven. Zijn verslag van de reizen die hij in de jaren tachtig door Frankrijk maakte, is reisverhaal, wijnboek, avonturenroman, egodocument en geloofsbelijdenis tegelijk. Lynch laat de lezer kennismaken met de eigenzinnige producenten, idealisten, op geld beluste wijnmakers en wereldvreemde boeren. Niet eerder beschreef iemand met zoveel liefde, passie en kennis van zaken over dit onderwerp. Een van de fraaiste hoofdstukken gaat over een wijnboer die veel te enthousiast van zijn eigen product geproefd heeft en daarna zonodig toch nog wil paardrijden. Met alle gevolgen van dien...'

Uitgeverij Walewein, HGM boeken, Amsterdam, tel. 020-6643382  
Paperback, 272 pagina's, geïllustreerd, ISBN 9077969012  
Prijs € 19,90