



15-02-2012

**Gayford, Martin / Man met blauwe sjaal : poseren voor Lucian Freud - EAN 9789077969113**

Man met blauwe sjaal : poseren voor Lucian Freud / Martin Gayford ; vert. [uit het Engels] Dirk Meuleman en Anneke Leene. - Amsterdam : Walewein, 2011. - 247 p : ill ; 23 cm. Kunstcriticus Martin Gayford schreef dit boek over de totstandkoming van een portret dat de befaamde Britse schilder Lucian Freud (1922-2011) van hem maakte in 2004/2005. Gayford was bevriend met Freud en tijdens de poseersessies, die zeven maanden duurden, zijn er voortdurend gesprekken. Vaak gaan de mannen na afloop uit eten. We krijgen niet alleen een kijkje in de keuken van een groot portrettist, maar tevens een voorstelling van diens leven. Freud interesseert zich voor uiteenlopende zaken als eten, feestjes, reizen en gokken. Tijdens de sessies komen andere portretten van hem ter sprake, maar ook werken van schilders als Titiaan, Poussin, Van Gogh en Gauguin (de besproken werken zijn in kleur, maar op vrij klein formaat afgebeeld in het boek). Het verslag van Gayford is meer dan boeiend, mede door zijn rake observaties: 'Het leven onder ogen zien, ook ouder worden en sterfelijkheid, dat is nu precies waar LF's werk over gaat'. Wie de man achter dat imposante realistische oeuvre nader wil leren kennen, moet beslist dit boek lezen. De uitgave beschikt over een register en een bronvermelding van citaten.

Recensent: Han Kobes

