

Boeken



Martin Gayford: Man met blauwe sjaal. Poseren voor Lucian Freud. Vert. Dirk Meuleman en Anneke Leene. Walewein, Amsterdam. ISBN 97890779689113; 248 blz. € 29,90

Schrijver en kunstcriticus Martin Gayford poseerde voor twee portretten zo'n anderhalf jaar voor zijn vriend Lucian Freud en hield van die sessies een dagboek bij. Uit de gesprekken die de twee hadden over uiteenlopende onderwerpen ontstond beetje bij beetje ook een portret van Freud, die Gayford aanmoedigde om een en ander op te tekenen. We komen te weten wat zijn voorkeuren zijn. Freud heeft een hekel aan Vermeer omdat zijn mensen niet echt lijken. "Op een of andere vreemde manier lijkt het alsof zijn figuren er gewoon niet zijn."