

Volmaakt natuurlijk

Nicolaas Klei

De champagne heeft u natuurlijk al ruimschoots ingeslagen, dus daar hoeven we het verder niet over te hebben.

Wel over het boek van Rudolph Chelminsky, *De Perfectionist* (€ 19,90; www.uitgeverijwalewein.nl) over de opkomst en zelfmoord van de Franse sterrenkok Bernard Loiseau, een heel interessant kijkje in de wereld van de fine fleur van de hoogste horeca. Boeiend leesvoer bij



zowel ortolaantjes als draadjesvlees.

Wel jammer dat er zo weinig wijn in het boek voorkomt. Hoewel, van divers hogeschooleten herinner ik me slechts dat het heel knap was, met moeilijke wijn. Terwijl landelijke lunches bij wijnboeren als Marcel Lapierre, Yvon Métras of Philippe Pacalet nog altijd in het geheugen gegrift staan. Of zou dat komen doordat hun puurnatuurbeaujolais en -bourgogne zo volmaakt is?

Vleck wijnen (020-6835980; www.vleck.nl); wijnkoperij De Loods (076-5649430; www.wijnkoperijdeloods.nl); De Wijnvriend (023-5275858; www.wijnvriend.nl)